

Κατηγορίες Διαγωνισμού

- ★ Τραγούδι
- ★ Βίντεο
- ★ Δημιουργική Κατασκευή
- ★ Δημιουργική γραφή-δοκίμιο
- ★ Σχεδίασε το αστέρι σου

Εύχομαι να αποκτήσω ένα studio
σχεδίου μόδας
Κατερίνα, 10
οξεία μυελογενής λευχαιμία



Τρίτη και Τετάρτη Τάξη Γενικής Αγωγής

2^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

« ΕΝΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ»

Είμαι έν' αστέρι μαγικό
είμαι ένα όνειρο γλυκό.
Δεν είμαι μόνο ένα χαρτί,
είμαι μια ολόκληρη ζωή.

Είμαι ένα μπλε μικρό αστέρι
που πετώ στον ουρανό σαν περιστέρι.
Είμαι ένα μπλε αστέρι μαγικό
κι όμως είμαι αληθινό.
Τριγυρνώ εδώ κι εκεί
και δίνω σ' όλους χαρά και ζωή.

Βλέπω τα παιδιά που κλαίνε
και πολύ στεναχωριέμαι.
Ακούω φωνές παντού στη γη
από παιδάκια που πονάνε πολύ.
Τότε τρέχω γρήγορα και προσπαθώ,
να τους κάνω τον πόνο πιο γλυκό.

Είμαι έν' αστέρι λαμπερό
που με αγάπη και φροντίδα ζω.
Γράψε πάνω μου μια ευχή
να πάω να τη δώσω σ' ένα παιδί.
Κάθε μέρα δουλεύω σκληρά
για να φέρω δώρα στα παιδιά.

Επιθυμούν κάτι πολύ
και κανείς δεν μπορεί να το βρει.
Ό,τι θελήσουν θα τους δώσω!
Κάθε ευχή τους θα εκπληρώσω!
Να είναι χαρούμενα κι ευτυχισμένα
και ποτέ να μην είναι λυπημένα.

Όμως για να γίνει αυτό
πρέπει να τους δώσω κάτι αληθινό.
Με αγάπη και φιλία,
θα τους δώσω κάθε ευκαιρία.
Τρέχω αμέσως με χαρά
σ' όλου του κόσμου τα παιδιά.
Τη βοήθειά τους ζητώ
και τους λέω ευχαριστώ!

Αφού τελειώσω την αποστολή μου,
φοράω την χάρτινη στολή μου.
Κρεμιέμαι στου δέντρου τα κλαδιά
για να με καμαρώνουν όλα τα παιδιά
και να τους κάνω τα Χριστούγεννα γλυκά
γεμάτα αγάπη και χαρά!

Για να εκπληρωθεί όμως αυτή η ευχή,
πρέπει να γεμίσει αγάπη η ζωή!
Κι όταν με ξαναδείτε
θα θυμάστε μόνο τα καλά!
Και θα σας δώσω εγώ δύναμη
να πετάξετε ψηλά-ψηλά!

Και πάντα θα κοιτάζω από ψηλά,
γιατί υπάρχουν παιδιά με προβλήματα πολλά!
Και εγώ πάντα θα προσπαθώ
να τους δίνω ένα χαμόγελο κι ένα χάδι τρυφερό!!!



Τρίτη και Τετάρτη Τάξη Γενικής Αγωγής

ΔΗΜΟΤΙΚΟ CGS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ- ΓΕΙΤΟΝΑ

ΣΦΙΧΤΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥ ΑΠ' Τ' ΟΝΕΙΡΟ

Αστέρι μακρινό
για στάσου λίγο εδώ
για εκείνα τα παιδιά
που θέλουν μια αγκαλιά

Μείνε εδώ κοντά,
τους φόβους διώξε μακριά.
Πες πως θα πάνε όλα καλά
γίνε ασπίδα, δώσε δύναμη ξανά.

Στενάχωρο ίσως είναι
λίγο αν το σκεφτείς,
Δύναμη από φίλους
και μέσα σου θα βρεις.
Κι αν τα πάντα να κάνεις δεν μπορείς,
απ' την ελπίδα μην ξεχνάς σφιχτά να κρατηθείς .

Μια μικρή δική μου ευχή
σένα αστέρι θ' ακουστεί.
Νεράιδες και τα ξωτικά
την εκπληρώνουν μαγικά.

Μα η δική σου η ευχή
και το δικό σου αστέρι
δεν έχει ανάγκη από ραβδί
την έκπληξη να φέρει.

Νεράιδες και τα ξωτικά
με ενθουσιασμό δουλεύουν
την έκπληξη θα κάνουνε,
τον φόβο να γιατρεύουν.

Κι αν όλα μοιάζουν λάθος
και η χαρά σκορπά,
μην αφήνεις την προσπάθεια.
Η ελπίδα όλες τις πιθανότητες νικά.

Σφιχτά κρατήσου απ' τ' όνειρο,
ο στόχος είναι εμπρός
νικώντας πια τον φόβο σου
θα'σαι πιο δυνατός.

