

Κατηγορίες Διαγωνισμού

- ★ Τραγούδι
- ★ Βίντεο
- ★ Δημιουργική κατασκευή
- ★ Δημιουργική γραφή – δοκίμιο
- ★ Σχεδίασε το Αστéρι σου



Ε' & ΣΤ' Τάξη Γενικής Αγωγής

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ

Το αστέρι της ευχής

Είναι η ελπίδα της ζωής

Είναι η δύναμη που θες

να αντέξεις τις στιγμές

Το αστέρι της ευχής

είναι δύναμη ψυχής

Είναι φως μες στο σκοτάδι

Είναι ίσως ένα χάδι

Και μπορώ να είμαι εγώ

Που θέλω πολύ να βοηθώ

και μπορείς να είσαι εσύ

που θα κάνεις την αρχή

Αποκτούμε αστεράκια

και βοηθάμε τα παιδάκια

Τα βοηθάμε ηθικά

αλλά και ψυχολογικά

Είμαι μέρος της ευχής τους

δίνω κουράγιο στην ψυχή τους

ν' αντέξουν δύσκολες στιγμές

και βγαίνουν έτσι Νικητές!

ΣΤ' ΤΑΞΗ 1^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

<<Ένας ουρανός με αστέρια>>

Κάθε βράδυ που πέφτουμε να κοιμηθούμε,ένας έναστρος ουρανός είναι το μαξιλάρι που ακουμπάμε τα όνειρα και τις ελπίδες μας.

Καθένα απ'αυτά είναι ιδιαίτερο,ξεχωριστό,φωτεινό,που γεμίζει την ψυχή μας ηρεμία και γαλήνη.

Τα ονόματά τους είναι υπέροχα, μοναδικά: Αγάπη,ενσυναίσθηση,τριφερότητα,αλληλοβοήθεια,σεβασμός,αποδοχή,υπομονή,αλήθεια,αγκαλιά,δικαιοσύνη,ειρήνη,φως,παιδεία,υγεία,φιλία και τόσα άλλα που κάνουν τη ζωή μας να αποκτά αξία και νόημα.

Νιώθουμε όμορφα,όταν εμείς τα παιδιά,προσφέρουμε το θησαυρό που κρύβουν τ'αστέρια σ'άλλα παιδιά,που έχουν ανάγκη,που αγωνίζονται να νικήσουν την αρρώστια,τον πόλεμο,την πείνα και την αδικία.

Τους απλώνουμε ένα χέρι να πιαστούν,μια συντροφιά για να νικήσουν τη μοναξιά,κουράγιο για να παλέψουν με τις αρρώστιες.Δεν τα ξεχνάμε και τους στέλνουμε τα δικά μας αστέρια,μέσω του προγράμματος:<< Το αστέρι της ευχής>>,την αγάπη και το ενδιαφέρον μας γ'αυτά.

Προσπαθούμε με τις λιγοστές δυνάμεις μας,αλλά με το περίσσειμα της ψυχής μας ,να βοηθήσουμε να φωτίσει το χαμόγελό τους όλη την πλάση.Να χαρούν το παιχνίδι,τη μάθηση και ό,τι στερήθηκαν.

Δεν πρέπει κανένα παιδί να υποφέρει,κανένα παιδί να μείνει αβοήθητο,είναι πλήγμα στον πολιτισμό και στην αξιοπρέπειά μας.

Γνωρίζουμε καλά ότι η μεγαλύτερη ασθένεια της εποχής μας είναι η αποξένωση,η αδιαφορία,η μοναξιά,το κυνήγι του κέρδους με κάθε κόστος,η έλλειψη αδιαφορίας και ο εγωισμός.

Εμείς,τα παιδιά του σχολείου μας θα είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται για έναν καλύτερο κόσμο.Έχουν δικαίωμα σ'όνειρο και στην ελπίδα.Θα τα βοηθήσουμε να δουν το καλό πρόσωπο της ζωής.

Ο ουρανός με τ'αστέρια τους είναι και δικός μας ουρανός και πρέπει να βοηθήσουμε να φωτιστεί και να λάμψει.Μια τέτοια λάμψη μπορεί να δώσει μόνο η αγάπη!Η αγάπη όλων μας!

Πρέπει όλοι να συμπράξουμε σ'αυτή την προσπάθεια.

Όπως λέει κι ο δάσκαλός μας:

<<Εγώ κι εσύ,είμαστε εμείς,

Μόνος δε χάρηκε κανείς.

Βάλε αγάπη στην καρδιά,

Να γίνει η ζωή μια αγκαλιά>>.

Ε' & ΣΤ' Τάξη Γενικής Αγωγής

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Να 'μαι

Ο ήλιος βγαίνει το πρωί
τρέχει σ' όλους τους τόπους
και σ' όλους τους ανθρώπους.

Απ' την καρδιά κάνω ευχή
κι εγώ να τρέξω ένα πρωί
με το ποδήλατό μου,
όχι στο όνειρό μου.

Κι όταν στο σπίτι θα γυρνώ
σ' όλο το δρόμο θα χτυπώ
το κουδουνάκι μου,
τ' αστέρια να ξυπνήσουνε
κι εμένα να φωτίσουνε
με το ποδηλατάκι μου.

Ήλιε , αστέρια και παιδιά
να 'μαι!
Με φόρα, ποδήλατα και παγωτά
πάμε!

120ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ



Ε' & ΣΤ' Τάξη Γενικής Αγωγής

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η πολύτιμη ευχή σου

Είμαι η ευχή σου
Ένα πεφταστέρι που κάνει κολοτούμπες μες στη νύχτα
Μια γλυκιά κουβέντα που φωτίζει το πρόσωπό σου
Ένα όμορφο τραγούδι που σου δίνει θάρρος
Μια εφικτή αγκαλιά, ζεστή όπως η καρδιά σου
Μια γενναία ψυχή που παραμένει δίπλα σου για πάντα

Είμαι η ευχή σου
Αν μου έδινες φωνή, θα σου έλεγα:
«Μην αγχώνεσαι. Είμαι δίπλα σου»
«Μην φοβάσαι! Όλα θα πάνε καλά!»
«Δεν το περνάς μόνος σου. Είμαστε μαζί σε αυτό»
«Αν αντέξεις λίγο ακόμα, θα έρθω»

Γιατί είμαι η ευχή σου
Κι είμαι εδώ για να κάνω τις επιθυμίες σου πραγματικότητα
Να σε βοηθήσω να γίνεις χαρούμενος
Να σου δώσω έναν λόγο για να ζεις!

Είμαι η ευχή σου
Ποτέ δεν κάνω τη δύναμή μου
Όσο δεν κάνεις κι εσύ τη δική σου
Όσο ευεχίζεις να πιστεύεις ε' εμένα...
Γιατί είμαι η ευχή σου.
Και θα πραγματοποιηθώ!

Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού Ζακύνθου
[ΣΤ' τάξη]

ΗΛΙΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΑ

Κάνε μια ευχή!
Κι εγώ είμαι εδώ....
σε έναν φιλόξενο ουρανό
που έχει Ήλιους και αστέρια
με απλωμένα χέρια.

Κι έχουν καρδιά και ζεστασιά
δίνουν πνοή, δίνουν χαρά,
δίνουν ελπίδα κι έτσι απλά
μοιάζουνε όλα μαγικά!

Συνύπαρξη αρμονική,
χαρά, ελπίδα και ζωή.
Ουράνιο τόξο μεσουρανεί
κάθε που υλοποιείται μία ευχή.

Χαρούμενοι Ήλιοι, λαμπρά αστέρια
μέσα στα δυο μας χέρια!

Ε' & ΣΤ' Τάξη Γενικής Αγωγής

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ



Make a wish



Make a wish upon a star,
meet new places, travel far.

Make a wish, never give up,
new adventures now start!



You 're fantastic, you 're a hero,
going to 10 from zero.



You 're fantastic, shine bright,
life is great, oh that is right!

Sun is up, not going down,
my star believe me and wear a crown!

Make a wish of what you dream,
we are with you, we are a team!



Το πιο λαμπρό αστέρι

Χιλιάδες τα' άστρα του ουρανού
φεγγοβολούν το βράδυ
σκορπίζοντας στο διάβα τους
το φως μας στο σκοτάδι.

Μα ένα απ' όλα εκεί ψηλά,
το πιο λαμπρό αστέρι,
είναι γεμάτο με ευχές
και απλόχερα προσφέρει.

Με έναν τρόπο μαγικό
και με το μπλε του χρώμα
γίνεται χάδι απαλό,
λουλούδι μας στο χώμα.

Κάνει τα βάσανα... χαρά,
τις πίκρες... ευτυχία,
τη θλίψη και τους φόβους
αγγέλων μελωδία.

Και όλα αυτά με μια ευχή,
βγαλμένη απ' την καρδιά μας,
χαμόγελα χαρίζοντας
σε όλα τα παιδιά μας.